



AUTOBIANCHI CLUB NEDERLAND

Internet: www.autobianchi-club.nl
Email: info@autobianchi-club.nl

Bij controle bleek Daan's volledige verslag van het Westerwald weekend niet goed te zijn overgenomen in de laatste nieuwsbrief, waarvoor mijn excuses..
Hierbij volgt deze alsnog!

Uw webmaster !

Weekend Westerwald (D) op 16+17 juli 2022:



Weekendje Westerwald 2022, door 'onze razende reporter':

Vrijdag 15 juli 2022:

Nou daar zijn we weer in Duitsland.
Het zou weer een mooi weekend worden met veel zon en daar houden we zo van.
Vrijdag tegen het eind van de middag kwam iedereen aan bij het hotel.
Het leek het huis van Blake and Chrystal wel van Dynasty.

Nou dat word het hele weekend met me pink omhoog lopen, hahahah...
Spullen naar boven en hup het terras op.
Bierrrr wilde de mannen en dat hadden ze ook weer verdient na die lange rit.

Wij waren met Jan en Trudy opgereden dus ik was bij Trudy in der té schattige auto'tje gestapt.
Nou we hebben wat afgezwaaid onderweg.
Oké iemand bleef zwaaien dus wij terug zwaaien. Ik kreeg er een lamme arm van maar het bleek dat der knipperlicht al die tijd aan stond...

Trudy had dus der cocktail verdiend.

S avonds heerlijk gegeten in het hotel en de dames waren lekker hun mandje in gekropen na het eten maar de mannen hadden nog heel veel bij te praten over auto's , auto's en auto's en een nieuw lid charteren. Laddy & Petra.
Welkom bij de club!!!

Zaterdag 16 juli 2022:

Na een heeereerlijk geweldig ontbijt richting een Whiskey brouwerij gereden.
Daar een rondleiding gedaan en dat eindigde met een proeverij.

Heel leuk en de ene whiskey was lekkerder dan de andere.

Sommige moesten nog rijden anders had het nog gezelliger geworden hahahah...

Super geregeld door Jan Buisman.

Dit was weer eens iets anders.

We gingen niet mee rijden met de rondrit want dat zou een hoop gehaast worden.

We hadden natuurlijk wel een soort van mini vakantie dus rustig aan

Er moest nog bier en vlees gehaald worden voor de avond bbq dus naar de supermarkt.
Toen kwam Ted erachter dat hij een stoeltje vergeten was mee te nemen.
Whooohoooo we moesten dus naar de ACTION !!!!
Wat een narigheid ...

Stoelen badpakken en prullerij in geladen en door naar het Hotel.

We gingen zelf een ritje maken. Op het gemakkie wat Trudy der snoeppie wel aan kon.

Want de berg af gingen we 140 km maar , berg op haalde we Max 40 km. Hahahahah...

Daar werd Trudy gestoken door een wesp !

Paniek want dat doet zeer...

Daar zagen we , aangekomen in het hotel de ene bult na de andere bult bij Trudy opkomen.

Dit zag er niet goed uit.

Carmen zegt > we moeten een ui regelen !!!

Daar stonden Carmen en ik dan met een ui in ons handen want dat schijnt te helpen.

Toen zagen we Trudy en de allergische reactie. Nou een zak uien hadden we nog niet genoeg aan gehad...

Huppettee naar de receptie en naar een huisarts.

Wij pakte de lift want dat was sneller !!

We stapten in deuren dicht en licht uit.

Daar stonden we dan vast in de lift.

Eerst nog een foto sessie gemaakt en gelachen.

Nou wij hebben weer wat te vertellen op een verjaardag riep ik nog maar het werd wel snel benauwd en duurde toch ff te lang.

Bonken op de deuren en daar gingen de deuren open. Daar stond het hele receptie team met grote ogen. Totale paniek bij ze want dit hadden ze nog nooit mee gemaakt.

Zo dat avontuur hebben we ook weer gehad.

Ambulance was gebeld door het hotel want het ging niet helemaal lekker met Trudy.

Die heeft een paar shotjes gekregen van de ambulance broeder en ging al ietsje beter maar toch even mee genomen voor de zekerheid.

Na 2 uurtjes mocht ze naar huis en zijn we alsnog naar de BBQ gegaan met zijn allen.

We hadden natuurlijk weer veel te veel te eten maar we houden er zo van.

Jolanda was ook goed voor bereid en had een tafel mee genomen. Nou ik kan je zeggen die stond vol.

Hahahah

Ik had Ted zijn aaseetijon stoel in gebruik en Ted moest dan maar op een VAG (vw Audi groep) stoel zitten.

Dit ging gepaard met een hoop gemopper , maar had geen andere keus.

Wat een heerlijke zwoele zomeravond hadden we weer.

De BBQ masters hebben weer hun best gedaan.

Zondag 17 juli 2022:

Vroeg ontbijten want we wilde bij elkaar staan bij het stöffel park.

Het weer was echt prachtig.

Mooie blauwe lucht. Deze dag kon niet meer stuk.

Aangekomen en plekjes ingenomen.

Stoeltjes eruit en zitten met die handel.

Daar kwam Jan De organisator naar ons toe.

Laddy zijn rooie monster moest naar het voor terrein gezet worden. Super leuk.

Daar werd luck gevraagd om ook boven aan het begin te staan.

Die heeft de hele dag over zijn kleine racemonster lopen praten.

Wat zijn we allemaal trots op onze auto's.

Ze hebben allemaal iets bijzonders.

Daar werd ik gebeld.

Trudy der snoeppie moest ook naar boven want die had een prijs gewonnen.

De organisatie had gevraagd aan de meiden die bij de auto's zaten waar ze de eigenaar van het rode auto'tje konden vinden.

Daar riepen tha Girls in koor > BIJ DE IJS KRAAM.

Luck was ook in de prijzen gevallen.

Naaaaa hoe leuk is dit allemaal.

\ol trots zetten Trudy en Luck hun auto in de rij van winnaars.

Trudy had de 2 e prijs van mooiste auto en luck die van wolf in schaapskleren.

Voldaan zijn we terug gereden richting het hotel en de een pakte een terrasje en de ander ging zwemmen.

Daar kwam luck tevoorschijn als kungfu Harry met zijn badjas en ceintuur om zijn hoofd.

Wat hebben we het toch gezellig

Even uurtje gezwommen.

Heerlijk. Even ontspannen.

S avonds had Jo een restaurantje geregeld.

Dat was een klein stukje rijden. Ted reed met ons mee en daar zat hij dan koning Boko tussen 2 vrouwen in met een grote glimlach.

Maandag 18 juli 2022:

Vandaag , na een uitgebreid ontbijt is iedereen huiswaarts gegaan.

Wij zijn met 40 minuutjes thuis en me verhaal is weer af.

Het was weer een geweldig weekend waar ik vreselijk in heb gelachen.

Westerwald volgend jaar.

Daan de razende reporter.

