



AUTOBIANCHI CLUB NEDERLAND

Internet: www.autobianchi-club.nl
Email: info@autobianchi-club.nl

Nieuwsgaring van de razende reporter !

Hemelvaartsdag en de Hemelvaartspuzzelrit waren wederom een overweldigend succes!



Hierbij wederom een alleraardigst verslag van Daan, 'onze' razende reporter, zoals zij zelf aangaf. Wij ontvingen positieve reacties op deze mooie en prima georganiseerde dag door Gerrie en John Polman. Een bijzonder woord van dank aan hen. Top !!!

Nu snel naar het verslag van Daan, zoals jullie kunnen lezen, vatte zij meteen de spreekwoordelijke koe bij de horens en begon reeds aan het verslagje onderwijl zij naar huis reden... ik neem voorzichtigheidshalve even aan dat Luck reed...

'Nou we zijn onderweg naar huis en wat hebben we weer een leuke dag gehad.

Was voor ons de eerste keer en zeker niet de laatste. Omdat het niet naast de deur was hebben we de avond ervoor een hotelletje geboekt.

Dit hebben Jolanda en Patrick Ted en Marianne en Sjaak ook gedaan. Nou dat was eruuug gezellig.

S avonds heerlijk op het terras gezeten met een biertje en een spa tje. De meiden waren iets eerder dan de mannen naar de kamer gegaan en tja die hadden de sleutel van de voordeur om het pand binnen te komen.

Ik werd dus gebeld of ik de sleutel naar beneden wilde gooien en dit was MIJN Romeo en Julliet kans.

Ik deed het raam open met me haar in de war en riep: oh Romeo oh Romeo hier is de sleutel.

De volgende dag heerlijk met zijn allen ontbeten.

Dit was een goed begin van de dag.

In de auto gesprongen en naar het afspreekpunt gereden.

Dit was een museum boerderij.

Té leuke locatie.

Hier werd de jaarlijkse vergadering gehouden.

Trudy de voorzitter deed het woord en het verzoek was dat als je wat wilde zeggen je moest gaan staan.

Dit werd een soort wave zoals ze in de arena nog nooit gezien hadden. ;-)

Binnen uur was het gefikst en de het sein start de motoren werd gegeven.

De wedstrijd kon beginnen.

Complete chaos was het met wegrijden.

Ik vond het geweldig.

Luck nam het rally rijden af en row te letterlijk en we reden dan ook wel eens een afslag voor bij met een noodgang.

Ach mannen en auto's wat zal ik ervan zeggen.

Daar was de eerste foto stop.

Je auto met een beeld op de foto krijgen.

Ik heb hier alle creaties gezien. Van serieus tot liggend op de motorkap.

Er werd onderweg ook wel wat gesaboteerd.

Dat er een auto voor je staat bij het stoplicht en dan wacht tot het op oranje springt.

Nou hup eromheen en gas erop.

Onderweg moest je vragen beantwoorden nou dit was niet altijd makkelijk maar wel leuk.

Daar was ook de lunch stop.

Lekker gegeten en beetje bij kletsen hoe het iedereen verging met de rit.

Het was een super mooie rit die heel afwisselend was.

Van dijken tot dorpjes en een heus kasteel.

We waren lekker op weg en wie zagen we een ijsje eten Jan trudy Jolanda en Patrick.

Luck heeft er altijd een lekker tempo in zitten met rijden dus het was vol in de remmen en ook aan de ijs.

Wat een mazzel hebben we ook gehad met het weer. Super.

De rit weer voortgezet en Patrick reed voorop. Nou ik moet zeggen dit was wel super relaxed.

Ik kon nu ook genieten van de omgeving.

De laatste stop was het bbq restaurant.

Lekker gegeten en we kregen later de uitslag.

De eerste prijs was voor Albert jan en Ellen Die proberen geloof ik de hele beker vol te krijgen met hun namen en dat lukt ze aardig.

2 e prijs was voor Sjaak en Bert

3 e prijs Rik en tygo

De toast(je leest het goed) prijs was voor Daan en Luck.

Nou niet slecht voor de eerste keer mee doen laatste worden.

Tja iemand moet het zijn dus dan maar wij.

Maar dat maakt allemaal niet uit want we hebben een super gezellige dag gehad.

Bedankt weer iedereen die er was en meegedaan hebben.

En John en Gerrie bedankt voor de super mooie route die jullie uit gezet hebben.

Ik kijk alweer uit naar volgend jaar.

Tot snel

Ps wat zijn we blij dat we bij deze club mogen horen.

We voelen ons er helemaal thuis.

Jullie razende reporter Daan.

Danielle alweer hartelijke dank voor dit mooie verslag!

En...

Gerrie en John: Klasse organisatie en nog hartelijke dank voor deze fantastische dag ! (U treft een 'aktie'-fotootje van beiden aan bovenaan dit verslag.

Foto's van de Hemelvaartsdag kunt u op onze Facebook-website bekijken en onder: https://www.facebook.com/pg/autobianchiclubNederland/photos/?tab=album&album_id=1442432292686737&ref=page_internal

Wist u dat ...

- In dit weekend leden van ons verblijven bij het Rassemblement Abarth te Savigny les Beaune (F) Abarth France. We zijn benieuwd naar hun ervaringen!;
- Het Limburg weekend er staat aan te komen. Wij mogen ons verheugen op zowel Duitse als Zwitserse aanmeldingen. Gedurende dit weekend zullen 13 Autobianchi's aan de start van de toerit op 22 juni 2019 verschijnen. Wij hebben er zin in ...
- Noteer de zomer BBQ op 17 augustus 2019 alvast in uw agenda, deze zal plaats vinden in Amsterdam, meer daarover in de vorige nieuwsbrief en op onze Facebook-site. De website zal nog volgen...