



AUTOBIANCHI CLUB NEDERLAND

Internet: www.autobianchi-club.nl
Email: info@autobianchi-club.nl

Nieuwsbrief van November 2019

Maak nieuwe kop

Wat voor een nieuws hebben wij deze maand te melden?

- Internationale Autobianchi Meeting te Desio/Monza (I) 2019;
- Verslag van het Najaarsweekend 2019;
- Aanbieding Duitse A112 met werk...

Internationale Autobianchi Meeting (Italië) 2019...



In het weekend van 28 en 29 september 2019 vond de Internationale Autobianchi Meeting 2019 wederom plaats in Italië. Ditmaal vonden de activiteiten plaats in Desio (daar waar oorspronkelijk de Autobianchi fabriek stond) en op het Italiaanse autocircuit in Monza. Zie hieronder het verslag van onze secretaris, Luit Humbert, welke dit evenement bezocht.

Tijdens het laatste weekend van september: de internationale Autobianchi meeting, ditmaal in Desio (onder de rook van Milaan). Dit jaar met Autobianchi's uit Duitsland, Frankrijk, Griekenland, Italië, Zwitserland (en ook deelnemers uit onder meer Nederland en Noorwegen). De aftrap vond plaats op een plein met meerdere fontein nabij het centrum. Een speciaal plekje daarbij voor de drie A112's uit Griekenland. Tussen de tientallen Autobianchi's een aantal opvallende wagens, zoals een zeldzame Y10 Turbo Martini, een zeer kleurrijke A112 Abarth en een bimotore A112. En een Primula Coupé S.

Dag twee begon waar de eerste ongeveer eindigde, namelijk bij de hoofdingang van het huidige 'Polo Tecnologico Brianza' (het terrein waar vroeger de Autobianchi fabrieken stonden). Bij de hoofdingang een niet te missen restant uit de oude fabriek. Vlakbij de ingang ook een klein museum, met onder meer twee Bianchina's (een Panoramica en een Berlina), drie Bianchi tweewielers en een maquette van de oude bebouwing van het terrein. Aanwezig op het buitenterrein onder andere een Fiat 500 furgoncino van de brandweer (tegenwoordig te vinden in het 'Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Milano'), een setje Bianchina's, een setje Stellina's (nog niet eerder zoveel Stellina's bij elkaar gezien!) en een A111.

Daarna een verplaatsing naar het 'Autodromo Nazionale di Monza'. Waar de Bianchina's en Stellina's, de modellen uit de beginjaren van Autobianchi, elkaar steeds beter wisten te vinden. En zelf daar de mogelijkheid om een paar rondes te rijden op het beroemde circuit. Mooie ervaring!

Luit, dank voor dit mooie verslag!
(Hieronder treft u nog een paar foto's van dit evenement aan)



Najaarsweekend 2019: zeer geslaagd !

Het najaarsweekend werd dit jaar door Jolanda en Patrick georganiseerd. Het werd een bijzonder weekend.

Aanvankelijk zou het alleen een najaarsrit worden op zaterdag 12 oktober 2019 doch dankzij een extra sponsoring door NOG een 'onbekende' sponsor werd er een dag aangeplakt en werd het een Najaarsweekend!!! (ha, ha, dank jullie wel Patrick en Ted :-)) !!!

Natuurlijk was de razende reporter ook weer van de partij en kunnen wij ons nu weer verheugen op een mooi verslag ! Daan, top!!!, Alweer de hartelijke dank!

Hier komt die dan:

"Het was dan eindelijk weer zover. We konden weer afspreken. Dit keer de najaars rit in het mooie west Friesland. Het zou eerst alleen de zaterdag zijn maar ja als we dan toch afspreken waarom niet een weekendje. Zo gezegd zo gedaan. Sommige waren de vrijdag avond al aangekomen en andere de zaterdag ochtend. Om 11 uur verzamelen in de herberg. Super gezellig tentje waar we koffie en appeltaart met een flinke dot slagroom kregen. Weer lekker bij gekletst. Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met de kinderen ? De hond? Je werk? Je kent het wel.

Om 12 uur werden de motoren gestart. Zo Oosterleek was ook wakker voor de zaterdag ochtend. De puzzelrit begon. De een super fanatiek en de ander ach we doen rustig aan. Ikzelf had het helemaal voor elkaar. Rik en Angela reden voor ons met de route en wij er achter aan rijden met Jan en Trudy samen. De eerste vragen kon je vanuit je auto beantwoorden. Nou dat gaat goed zo. Toen moesten we kijken hoe de molen heette en over welk persoon er een tentoonstelling was in de molen. Niet te vinden! Maar daar stond onze local. Angela stelde de vraag over wie het ging en kreeg het antwoord. Ik sprak met de man af dat als er nog iemand het aan hem kwam vragen hij een héél ander antwoord zou geven. Dit heeft hij dus niet gedaan en daarom hebben wij verloren. :-)

De rit was echt prachtig. Het landschap verandert constant. Wat is Nederland toch een prachtig mooi. De lunchstop kwam iedereen met elkaar en hebben lekker zitten eten. Uitsmijlertje / balletje / krocketje het gaat er altijd in.

De rit ging weer verder en hadden onderweg een foto momentje. Oké chaos was het. Alle auto's Kris kras door elkaar geparkeerd. Ach ik hou ervan. Het was aan de Waddenzee en toch de auto's maar even naast elkaar neergezet en de paparazzi's konden weer hun gang gaan.

Marianne wilde ook der eigen romantische foto moment met Ted samen bij hun trots. Nou dit werd een beetje verstoord met iemand die op alle foto's samen met hun stond terwijl ze dit niet wiste. Ja je had er bij moeten zijn. Gelukkig hebben we de foto's nog. Sorry Marianne maar het was te leuk om het te doen xxx

Toen werd verder met de rit. Zoals eerder achter Rik en Angela aan. Echt super dit. Toen moest er getankt worden. Nou Rik en Angela hoefde niet te tanken en reden door. Hier begon de paniek. Ik denk ooooh Trudy gaat wel kaart lezen. Nou daar kwam Jan gerezen uit zijn auto. Daan wil jij navigeren? Eeeeeehh nou als het moet. Oké. Weer paniek. Waar zitten we in hemels naam?????!

We zien het wel. Nou de eerste afslag ging al verkeerd. En de 2e ook hahaha. Dit word een heeeeee lange rit. Weer een stukje gereden. Ik wist echt niet waar wij waren. Dan zie je allemaal leuke foto's voorbij komen die Jolanda stiekem gemaakt heeft. Nou dit missen wij weer. Om het verdriet te verzachten zijn we maar een ijsje gaan eten in Hoorn. Wat moet dat moet.

Enmaail in De Herberg aangekomen daar lekker aan een wijntje en een biertje binnen en de dag door genomen. Iedereen kwam langzaam binnen lopen en de verhalen begonnen.

Het eten was klaar en hebben een heerlijk diner gehad. Met van alles wat. Er werd behoorlijk gekletst en het bier vloeide rijkelijk. Dit was weer een dag die ze ons niet meer af konden nemen. Om 23 uur werden we eruit gegooid.

De volgende ochtend gewekt door de haan en genoten van een heerlijk ontbijtje. Op naar de verrassingsdag.

We reden richting een bloembollen bedrijf want daar zouden we een rondleiding krijgen. Nou niet dus. We gingen naar het lelijke eendjes museum. Nou dit was zoooo leuk. Kerst een verhaaltje hoe het zo ver heeft kunnen komen dat er zo veel zijn. De man vertelde het op zo een leuke manier dat je geboeid bleef luisteren. Daarna door het hele museum gelopen. Ook al heb je niks met auto's dan was dit nog leuk. Ook deze dag kwam ten einde en vele maakte hun weg richting huis. Met een klein groepje zijn we nog wat gaan eten in Enkhuizen. Nou laat de lunch locatie ook een bierbrouwerij te zijn dus er werden weer wat biertjes geproefd. De heren gingen voor Pomo blond bier. Hoe kan het ook anders. :-)) !. Nu weer onderweg naar huis van weer een super gezellig en volstaan weekend. Bedankt. Tot snel weer,

Jullie razende reporter Daan

Broodje Daan
Jan van Galenstraat 219
1056-BW Amsterdam
020-6830586
Open vanaf 6.00 uur'

(Voor foto's: zie hieronder. Voor meer foto's van dit mooie weekend, zie onze website: www.autobianchi-club.nl (onder 'Evenementen / 2019')

Jolanda en Patrick: nog hartelijke dank! Natuurlijk ook Marianne en Ted !, het was TOP!!!



Aanbieding Duitse A112 (Abarth remake) ...

Onlangs ontving ik een bericht van een Duitse A112 eigenaar. Ik mocht deze mijnhier eens in Vaals treffen met diens rode A112, 5 jaren geleden. Dat was, als ik het mij nog goed kan herinneren, voor de Internationale Meeting 2015 in Slenaken, tevens de viering van ons toenmalige 25 jarig club-bestaan. Hij was mij niet vergeten en was naar mij op zoek geweest. Hij vertelde mij onlangs dat hij diens A112 wilde verkopen, tezamen met nog een partij onderdelen, of leden hier mogelijk interesse in hadden? Ik bezocht hem onlangs om eens te kijken hoe diens A112 de tand des tijds had doorstaan. Het autootje betreft een A112 Junior welke met Abarth onderdelen is verrijkt. De tand des tijds heeft zich aardig te goed gedaan aan het plaatwerk van deze A112, zie hiervoor tevens de foto's. Wellicht ziet er iemand toch heil in, al was het maar voor de onderdelen... Ik zend jullie hierbij een PDF document met foto's en bijzonderheden, bekijk het anders even. Geïnteresseerd? Neem dan zelf even contact op met de heer Schwob. Hij is woonachtig in Herzogenrath-Merkstein (nabij Aachen), Duitsland. Diens gegevens staan tevens in het bijgevoegde document. Hieronder alvast een fotootje van diens A112.

[A112_Schwob+.pdf](#)

Uw webmaster

