



## AUTOBIANCHI CLUB NEDERLAND

Internet: [www.autobianchi-club.nl](http://www.autobianchi-club.nl)  
Email: [info@autobianchi-club.nl](mailto:info@autobianchi-club.nl)

De nieuwsbrief van:  
augustus / september 2021

### Wat is er zoal te melden?

- Oude nieuwsbrieven blijven raadpleegbaar !;
- Herinnering: Abarth & Friends;
- Daan's verslag van de Autobianchi A112 IG Treffen in Dortmund ...
- Tip: aankomende oldtimer-evenementen...

### Oude nieuwsbrieven blijven raadpleegbaar !



Wisten jullie dat alle verleden nieuwsbrieven raadpleegbaar blijven? Jullie kunnen alle gepubliceerde nieuwsbrieven vanaf mei 2018 blijvend raadplegen op de website van onze club. Kijk maar eens op <http://www.autobianchi-club.nl> en druk op de knop: 'Nieuws'.

Veel leesplezier !

### Aanmeldingen verlopen voorspoedig...



De aanmeldingen voor het club-event: 'Abarth & Friends' te Lier (bij Antwerpen) verlopen voorspoedig. U kunt zich nog aanmelden voor dit mooie event.

Hierbij volgen nogmaals de bijzonderheden:

**Het programma voor 4 september 2021 is als volgt:**

- 10:30 uur verzamelen bij het Abarth Works Museum in Lier;
- 11:00 uur: bezoek aan het Abarth Works Museum, met koffie/fris en een versnapering;
- 14:00 uur: Start van een korte rondrit met routeboek en lunchpakket;
- 18:00 - 22:00 uur: Wereldkeuken Diamant, diner in buffetvorm, inclusief drank, in Nijlen (<http://www.wereldkeuken-diamant.be/>.)

**Kosten:** 80 Euro per persoon voor deelname aan het gehele programma.

Het adres van het Abarth Museum van Guy Moerenhout treft u hier aan: <https://www.abarth-gmr.be/en/>

**PS: U kunt zich aanmelden op voornoemde website door op 'Contact' te klikken en aan te geven dat u wenst deel te nemen namens de Autobianchi Club Nederland.**

### Daan's verslag van het Autobianchi A112 IG Treffen in Dortmund ...



Hieronder treffen jullie weer een vermakelijk verslag aan van onze razende reporter Daan

Daan, wederom top en hartelijk dank dat je ons meenam in jouw mooie verslag over dit topweekend in Dortmund, waar wij onze Duitse vrienden van de Autobianchi A112 IG Deutschland club, na lange tijd, weer mochten ontmoeten..

Vrijdag middag zijn we allemaal gaan rijden.

Gelukkig geen file dit keer dus we waren er in 3 uurtjes.

Bij het hotel aan gekomen en ingecheckt

Ons Duits is niet geweldig maar met 'hände und füsse' kwamen we er wel.

Zijn we bijna klaar begint ze ineens Nederlands te praten !!!

Nou als ze dat eerder had gedaan had het een stuk sneller gegaan.

Maar goed. Naar boven gerend en richting Basti gereden.

Daar even gezeten en de manne natuurlijk over auto's praten.

Daar gingen we dan. Achter in de bus bij Basti.

Geen stoeltje te bekennen. Hmmm dit word spannend.

Angela en ik hadden dan wel de VIP plaatsen achterin. Wij mochten op de gereedschapskist zitten.

Daar trok hij op. Iets harder dan normaal en het was een hoop gegil.

Oké dat kwam alleen van mij, haha

De rit was een soort van Walibi / Efteling rit in een achtbaan maar dan achterin een gesloten bus in het donker.

Wat hebben wij gelachen.

Bij het restaurant aangekomen was het ooh en aaah gehalte hoog.

We kwamen binnen en daar stond een groot schip. Super top.

Heeeeerlijk gegeten en gedronken.

We waren met een flinke ploeg van ong 20 personen.

Onze Duitse en Luxemburgse Bianchi vrienden waren daar ook.

Die kwamen iets later want Basti was even vergeten dat er 2 restaurants met dezelfde naam waren en de andere groep waren daar dus heen gereden.

Het was een super gezellige avond die nog lang niet afgelopen was.

Na het eten en een heerlijk toetje zijn we weer achter in de bus gegaan.

De heenweg ging dit super soepel maar na de nodige biertjes en wijntjes ging het toch wat moeilijker.

Basti had nu nog mee het gaspedaal gevonden en met de eerste bocht zagen Angela en ik Rik voorbij schuiven.

Het was hilarisch.

Terug bij Basti aangekomen werden de Gin Tonics tevoorschijn gehaald.

Er moest een keer een eind komen aan deze avond en we zijn terug naar het hotel gelopen.

Het leek wel een soort van schoolreisje.

Super gezellig.

Daar ging iedereen naar zijn kamer. De naar bed en de ander naar zijn bunker.

**Zaterdag.**

Het was een korte nacht maar die was het zeker waard.

Bij Basti zouden we een ontbijt krijgen.

Dit was echt geweldig.

We wisten eigenlijk niet wat het verdere programma zou zijn die dag dus we gingen rustig afwachten.

Het werd een korte rit kregen we te horen. Nou ik kan je zeggen hij was heeeeeeeel kort.

Dit was best jammer maar goed we hebben ergens een drankje gedaan en mooie foto's kunnen maken.

Daar gingen de meeste weet hun eigen weg naar huis toe.

Wij dus niet want we hebben er natuurlijk weer een hee weekend van gemaakt.

In de buurt van het hotel een terrasje gepakt voor de heren en de meiden zijn ff gaan shoppen.

's-Avonds een restaurantje gezocht en daar heeeeeerlijk gegeten voor heeeeeel weinig.

**Zondag**

's-Morgens wakker geworden en keken uit het raam. ROMMEL MARKT. Snel aan kleden ontbijten en huppettee de markt op.

Op dit moment zitten we bij Ollie en Tanja aan de taart.

Ze hebben een ontbijt lunch tentje vlak bij Leverkussen.

Daar komt er een Engels man aan lopen die Nederlands praat. Wat een mannetje.

Die zegt ineens. Loop even mee naar mijn huis.

Daar gingen we in de optocht naar zijn huis.

Daar gingen we een klein gebouwtje in. Dit was een oud elektrisch tijd huisje wat hij voor 1 euro gekocht had.

Zijn vrouw was Nederlands. Oooh hun huisje was er tegen over en was ook zo schattig.

Dus daar een beetje naar binnen koekeloeren.

Dit zijn de leuke dingen.

Het leven is weer heerlijk.

We hebben weer een leuk en gezellig weekend achter de rug en sommige hebben weer vrienden terug gezien na lange tijd.

**Op naar 4 en 5 sept.**

**Wij hebben er nu al zin in !**

**Dit was alweer een bericht van Daan, onze razende reporter !**

PS: Hieronder treffen jullie een aantal foto's aan van dit geslaagde weekend!



(van links naar rechts) Sebastian, Lars, Irene van Autobianchi A112 IG Deutschland en Sebastian Chedor, eigenaar van BC Moto Dortmund.



### Tip: aankomende Oldtimerevenementen...

Onderstaand twee mooie en aanstaande Nederlandse oldtimerevenementen... :

- **Zaterdag 28 augustus 2021:** Oldtimerrit D.V. Opheusden, Deelnamekosten: vrije gave. U kunt zich nog aanmelden door op onderstaande link te klikken !  
<https://facebook.us6.list-manage.com/track/click?u=4b7bc120ea39a1dd57a3a146e&id=fd2f6a4975&e=15ea3c41f1>
- **Zaterdag 9 oktober 2021:** HACC Oldtimerdag te Culemborg; Evenement: Oldtimerdag. Deelnamekosten: 20 Euro. Aanvang: vanaf 10.00 uur. Locatie: Costerweg, Culemborg. Tussen 12.00 en 13.00 zal er gefaseerd vanaf de Costerweg vertrokken worden om met elkaar een mooie route te rijden. Voortgaand zal er een defilé op de Markt van Culemborg zijn. Opgave en info: <https://www.hacc.nl/zaterdag-9-oktober-oldtimerdag-culemborg-2021/>

